

# Skiftet lokalforening i en uge

Rejsebrev 2 af Angelina Tran, Italien 2023-24

Ciao,

Hvis I ikke har læst mit første rejsebrev, så hedder jeg Angelina, er 16 år og er pt på udveksling i det sydlige Italien hvor jeg har været her de sidste ni måneder.

## 'La settimana di scambio'

Hvert år afholder AFS Italia (intercultural) en 'ombytnings-uge'. Kort beskrevet er det en uge hvor hver afs'er får lov til at vælge en lokalforening/by de gerne vil prøve at bo i for en uge (i mit tilfælde 9 dage). Helt naturligvis er det i næsten hvert tilfælde, at alle, der er bosat i syden, vælger en lokalforening i Norden og omvendt. Jeg er bosat i byen Reggio Di Calabria som er den sydligste by på Italiens fastland og ville gerne prøve at bo i norden, da jeg ville se hvor meget forskel der ville være, Italien er jo et langt land. Derfor valgte jeg lokalforeningen Piacenza, som er en by på størrelse af min egen, bare helt oppe nordpå. I løbet af ugen var der masser af ting på programmet, nogle dage var vi i skole hvor vi lavede mad, andre hvor vi skulle lære byen at kende, men der var også to ture, én til Milano og én til Firenze.



## Førstedagen

Efter en laaang togtur på 12 timer ankom jeg og Jean - en franskmænd fra min lokalforening - endelig til Piacenza. Ved stationen blev vi mødt af de værtsfamilier, som vi skulle være hos i løbet af ugen. Efter tog vi direkte hen til et lokale hvor vi mødte alle de andre udvekslingsstudenter, dem der

var bosat i Piacenza, men også dem der var kommet for at være der i en uge ligesom Jean og jeg. De var alle super søde og elsker altid at møde andre udvekslingsstudenter.

## Tur til Milano

På tredje-dagen tog vi toget tidlig morgen til Milano. Toget fra Piacenza til Milano varer cirka en time og toget er fyldt med studerende, da mange fra mindre byer omkring Milano tager til Milano for at studere på universitetet. Milano er Italiens andenstørste by, en by jeg aldrig havde været, men havde hørt meget om.



Byen er kæmpe og fyldt med flot arkitektur, som for eksempel Il Duomo (som vi står foran på billedet), som er en af Europas største katedraler. Efter at havde gået en masse, fik vi en pause, hvor vi kunne få spist og shoppet. Pigerne og jeg hentede alle en Poke Bowl hver og spiste den lige foran Duomo. Efter det fik vi allesammen shoppet en masse. Milano har ALT, der er ikke én butik eller ét tøjmærke man ikke kan finde i Milano. Byen er også overproppet med turister fra alle verdensdele, som var ret sjovt for os som selv kommer fra alle verdensdele. Alt i alt var det en fed dag, det var en af de første dage, så vi fik for alvor lært hinanden at kende på turen.

## Tur til Firenze.

På sjette-dagen tog vi til Firenze, min personlige yndlingsby i Italien. Firenze ligger et godt stykke væk fra Piacenza, så vi tog bussen tidligt morgen klokken 6, så vi kunne være der omkring klokken 9. Men hele turen var præget af trafik, så vi ankom først omkring klokken 11:30. Det var en lang tur, men det lykkedes os at få tiden til at flyve med en masse musik og god stemning. I Firenze var der omkring 25-27 grader, hvilket overraskende varmt, hvis man tænker på at vi var der i midten af marts.



Firenze er efter min mening Italiens smukkeste by, fyldt med historie. Der er en eller anden hyggelig og charmerende stemning over dens gader. Vi fik en masse tid til at gå rundt for os selv i byen, hvor vi blandt andet fik spist os en gelato, hvor vi derefter tog på en argentinsk restaurant for at spise frokost; vildt lækkert. Vi var allesammen døende af varme og havde ondt i fødderne af at gå.



Senere på eftermiddagen tog vi på Galleria dell'Accademia di Firenze, som er et museum hvor man blandt andet finder Il David, som er Italiens mest populære skulptur (den som man kan se bag os på billedet til venstre). Museet var helt vildt stort og mega spændende for en som elsker romersk arkitektur og mesterværker. Klokken 19 tog turen hjem, og her slap vi ikke for trafik. Denne gang var vi dog alle sammen trætte, så den høje musik og gode stemning var ikke tilstedeværende. Denne dag var helt klart den bedste dag i ugen, og jeg vil til enhver tid anbefale alle at tage til Firenze.

Ugen var en kæmpe succes, og jeg hyggede mig hver eneste dag.

### **Skolen er færdig.**

En anden ting ved at året er ved at være overstået, er at skolen er færdig. Hvilket både var den største lettelse, men også trist. Skolen er der hvor jeg skabte den største del af mine venskaber i løbet af året, men også hvor jeg til tider var langsomt døende. Den italienske skole er helt vildt hård med masser af lektier, prøver, eksamener og hele skoledage uden en eneste pause. Det har været et fedt skoleår, og jeg har formået at gå ud med det laveste gennemsnit i matematik i klassen og det højeste i tysk på skolen - kæmpe win.



I løbet af den sidste uge havde jeg bragt mit italienske flag med i skole, så alle mine venner og lærere kunne skrive en lille hilsen på det. Planen er at hænge det op på min væg på i mit værelse, når jeg er tilbage i Danmark som et minde fra det bedste år i mit liv.